

I august 2005 flyttede Ole og jeg til Sæby. Vi kom fra en lille by Hou ved Hals, hvor vi i flere år havde vinterbadet. Stor var skuffelsen, da det viste sig, at her ikke var nogen vinterbadeklub. Den første vinter kørte vi til Hou hver weekend for at få det kolde gys. Det blev lidt træls, så året efter i 2006 fik jeg Ole K. Petersen fra Sæby Folkeblad til at skrive et lille stykke i avisen, om ikke der var nogen, der kunne være interesseret i at vinterbade. Det kom der ikke noget ud af.

Så mødte jeg Aage Harboe, som også gerne ville vinterbade. Nu skulle der ske noget. Jeg vidste, at der både i Skagen og Frederikshavn var en vinterbadeklub, så Aage og jeg fik et møde med daværende borgmester i Frederikshavn kommune Erik Sørensen. Jeg fortalte om min lille klub i Hou, hvor vi bare havde en simpel trappe ned i havnen, og at vi gerne også ville have en trappe her i Sæby. Det fik vi lovning på. Jeg ville også gerne have et sted at klæde om og spurgte, om ikke der fandtes en gammel skurvogn, som vi kunne få. Det blev også bevilget på den betingelse, at jeg selv skulle opbevare den om sommeren. Den måtte kun stå på havnen fra oktober til april.

Trappen kom - prisen blev lidt af et chok, 54.000 kr. – betalt af Frederikshavn Kommune. I oktober 2008 kunne en lille flok på 5 -6 personer nu klæde om i en gammel skurvogn, tage en tur i havnen og efterfølgende hygge sig i den gamle vogn med kaffe/te. Der var ikke megen plads, men det var hyggeligt.

Den 25. april 2009 efter den første vinterbadesæson holdt vi et møde hjemme hos os på Sønderstrand 8. Efter en beskedent start med kun Aage og mig som interesserede, var vi nu blevet en lille flok på ca. 10 personer. På mødet besluttede vi, at der frem mod næste sæson skulle arbejdes på at få udskiftet skurvognen med bedre fysiske rammer.

Jeg tog derfor kontakt til havnefogeden Birger Isaksen. Vores ønske var at få lov til at bruge sejlklubbens lokaler til omklædning. Det var ikke en let sag at få igennem, men efter flere møder med Birger og sejlklubbens formand Erik Bach fandt vi en løsning på problemet. Hver vinterbader betalte et beskedent beløb pr. sæson for brug af sejlklubbens klubhus.

Lørdag, den 16. januar 2010 blev der afholdt stiftende generalforsamling i sejlklubbens lokaler og vinterbadeklubben ”De Blå Næser” var en realitet. Den første bestyrelse blev valgt og konstituerede sig således: Kim Kupetz (formand), Hanne Thellufsen, Claus Thomsen, Rolf Bjerregaard og Kurt Frandsen.

Kunne man mon lave skurvognen om til en sauna, nu vi havde et sted til omklædning? Det var et stort ønske fra vinterbaderne. Vi kunne få flere medlemmer, hvis vi havde en sauna. Rolf Bjerregaard, med hjælp af Kim Kupetz, Allan Lagrend og Claus Thomsen tog initiativ til det, og de fik skurvognen bygget om, og derefter blev der indkøbt en ovn. Økonomien skulle hænge sammen, så de der benyttede saunaen skulle betale 10 kr. pr. gang. Der blev installeret et system, således at man ved at ringe på et bestemt nummer kunne starte saunaovnen. Alle blev glade og medlemmer begyndte at strømme til.

Lørdag, den 04. februar 2011 kunne jeg som ”Dåbsviking” forestå dåben af Sæbys første fem vinterbadere – Hanne Thellufsen, Kai Christensen, Lotte Kristensen, Sonja Jensen og Aage Harbo - i Sæby Havn. Efter en svømmetur på 7 meter – en vikingebåds længde – efterfulgt af en dåbshandling med navngivelse og krus med navn, kunne Sæbys første ”Skrællinger” kalde sig for ægte ”Vikinger”.